

ALGEMEEN

Verken op zaterdag 12 oktober het heelal met telescopen, vlieg mee met nachtelijke fladderaars en sta oog in oog met wilde nachtdieren.

Dit jaar krijgen gezinnen met kinderen langs het parcours extra spannende en creatieve opdrachten in het duister.... Ontdek de maan-dj of laat je meeslepen door verhalen in het duister. Maak je eigen lichtgevende planisfeer of breng een bezoekje aan de boskapper.

Tijdens de donkerste nacht in provinciedomein Raversyde kan je genieten van heerlijke, huisgemaakte hapjes en wacht er een middeleeuwse bar op je!

Vorig jaar kwamen ruim 1200 bezoekers af op dit nachtelijk avontuur dat uitgroeide tot de grootste publieksactiviteit in Vlaanderen ivm. de 'Nacht van de Duisternis'

LET OP: Sterke zaklampen en lasers zijn niet toegelaten

DE VOLGENDE LOCATIES KOMEN AAN BOD

- 1 Onthaal
- 2 Zorro de Eikelmuis
- 3 Vlad de Vleermuis
- 4 Loslopend wild OF viervoeters in het bos
- 5 Prikkelende egelweetjes
- 6 Knutselatelier Horizon Educatief
- 7 Gezellige Nachtbar
- 8 Maan-DJ
- 9 Uilen herkennen
- 10 De Nachtverteller
- 11 Bezoekje aan de Boskapper
- 12 Nachtgefladder
- 13 Muizen op stap
- 14 Cinema Wildlife
- 15 Middeleeuwse Herberg
- 16 Creatief atelier lichtjes in het donker
- 17 Sterren kijken
- 18 Maak je eigen planisfeer
- 19 VOC Groene Winkel

CREATIEF ATELIER LICHTJES IN HET DONKER

Versier zelf je bloempotje en maak een theelichthouder. Zo maak je zelf je eigen lichtje in het donker en zorg je voor extra sfeer. Lucrece helpt je met plezier en geeft allerlei creatieve tips. Spring binnen in één van de middeleeuwse huisjes!

DE NACHTVERTELLER

Hou je van verhalen? Mieke is een echte boekenwurm en is een enthousiaste verteller. Laat je onderdompelen in een sfeervol verhaaltje voor het slapengaan. Kom luisteren aan het Huis van Prins Karel en laat je fantasie de vrije loop..

DE BOSKAPPER

Ging jij al eens naar de Boskapper? De gekke kapsters Sofie en Sarah nemen met plezier je haardos onder handen met natuurmaterialen. Ga zitten op de kapperstoel en je haar wordt omgetoverd tot vogelnestje, vleermuis, grasmat of struik. Benieuwd naar het resultaat? Spring binnen in ons kapsalon ter hoogte van het huis van Prins Karel!

MIDDELEEUWSE BAR

Breng een bezoekje aan de middeleeuwse huisjes en snuif de sfeer op van de Middeleeuwen. Eén van de huisjes van ANNO 1465 worden omgetoverd tot middeleeuwse bar.

Living History Group vzw 'Tartes et Bastons' serveert middeleeuwse drank en hapjes in historische kledij. Een echte aanrader!

MAAN-DJ

Heb je al gehoord van de Maan-DJ? De geluiden van de nacht en de maan vormen het decor voor deze bijzondere act van 'Maanman'. Hij loodst het publiek 7 minuten door zijn muzikale kosmos, van nieuwe naar volle maan, van wassende maan naar krimpende. Hij staat op en gaat weer slapen, telkens weer opnieuw. Geniet van deze performance en ga mee op een muzikale reis in een baan om de Aarde.

Pieter-Jan Ardies is amateurastroloog, DJ en artistieke doe-het-zelver. Gefascineerd door het ritme van de maan timmerde hij deze muzikale en visuele voorstelling ineen.